

PREEK IN DE WEEK

Zondag 25 september 2022 v.m. – Romeinen 12: 9-21 – Opening Winterwerk

Thema: 'Enthousiasme gezocht!'

Als je ergens enthousiast over bent, dan wil je dat graag met anderen delen. Een heerlijke vakantie, een gave bijbaan. Een prachtige wandeltocht. Je deelt het in je Story op Instagram of in je Verhaal op Facebook of je stuurt een appje. Enthousiasme werkt meestal aanstekelijk. Het steekt jou – en misschien anderen – aan. Het maakt je warm.

Het jaarthema 'Enthousiasme gezocht' drukt een verlangen uit naar enthousiasme.

De HGJB heeft dit thema gekozen vanwege de actualiteit. Twee jaar corona heeft ons enthousiasme bij kerk en geloof mogelijk bekoeld. Het uithoudingsvermogen is bij veel mensen door de coronacrisis danig op de proef gesteld. 'Ik heb het er helemaal mee gehad' en: 'De rek is eruit', kon je zelfs in de kerk horen.

Is ons geloof door deze beproeving gegroeid of heeft het schade geleden? De tijd zal het leren, maar we kunnen het beter niet rustig afwachten.

In afhankelijkheid van God en Zijn Heilige Geest moeten we elkaar oproepen om er weer volop voor te gaan. We hebben nieuw enthousiasme nodig! Letterlijk betekent dat: dat je God in je hebt, dat je vol van Hem bent.

Paulus schrijft erover in Romeinen 12:11 'Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heere'.

Vragen om je alvast voor te bereiden:

1. Lees Romeinen 12:11 voor jezelf. Welke oproep vind je bemoedigend? Welke vind je moeilijk?

2. Denk even aan je eigen taak in het gemeentewerk. Wat vuurt jou aan en houdt je blij? Wat maakt dat je enthousiasme (soms) bekoelt?

3. Als de Heilige Geest aan het werk gaat, gebeurt er iets. Je gaat veranderen. Er komt liefde voor God en andere mensen in je hart. Herken je dat? Kun je een voorbeeld noemen uit de Bijbel of uit je eigen leven?