

Wie ben ik?

Ds. Pieter Nobel uit Garderen. Ik ben geboren op 19 oktober 1970 in Krimpen aan den IJssel.

Na de middelbare school gevolgd te hebben in Rotterdam (Guido de Bres), volgde ik van 1989-1990 het basisjaar van de Evangelische Hogeschool.

Vervolgens studeerde ik theologie van 1990-1997 in Utrecht en was in die tijd lid van het theologisch dispuut Voetius en van de studentenvereniging CSFR.

Op de CSFR leerde ik ook mijn vrouw Elma Buijs kennen die psychologie en pedagogiek studeerde en met wie ik in 1997 in het huwelijk trad.

Tijdens mijn studie heb ik mij bewust geconcentreerd op de Bijbelse vakken, met name het Oude Testament waarin ik ook ben afgestudeerd. Daarnaast heb ik mij gericht op het onderdeel 'Dogmatiek'. In dit vakgebied van de theologie geef ik ook les op de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden van de Ger. Bond in Gouda. Mijn vrouw Elma werkt al ruim 25 jaar op het Hoornbeeck-college in Rotterdam als docente en studentenpsycholoog.

Onze zoon Joël van 22 jaar werkt bij het Leger des Heils in Rotterdam als begeleider op de dagbesteding.

Op 10 mei 1998 ben ik voor het eerst als predikant bevestigd in de hervormde gemeente van Genderen (Noord-Brabant). Daar heb ik ruim 4 jaar gestaan en ben toen, samen met Elma en onze zoon Joël, door God naar Linschoten geroepen. Na 5 jaar Linschoten volgde de hervormde gemeente van Waddinxveen en werd ik predikant van wijkgemeente Oost (Brugkerk). Daarna volgde in september 2013 de hervormde gemeente Monster.

Sinds augustus 2018 mag ik de hervormde gemeente van Garderen dienen.

Het werk van een predikant is zeer veelzijdig. Ik mag bezig zijn met prediking, pastoraat en toerusting. Daarbij vormen prediking en pastoraat het hart van mijn bediening, omdat je het een niet kunt doen zonder het ander.

Het is voor mij belangrijk dat ik weet dat ik door de Heere geroepen ben tot het ambt van predikant. Hij heeft al jong het verlangen in mijn hart gelegd om met de dingen van Hem en Zijn Koninkrijk bezig te zijn. Hij deed het geloof in mij geboren worden onder de prediking van het Evangelie.

Hij heeft mij geleid en geholpen tijdens mijn studie theologie en heeft mij een plekje gegeven in Zijn wijngaard.

Bij die roeping speelde een belangrijke Bijbeltekst een rol die mij nog steeds motiveert om mijn werk als predikant te doen. En dat is Hosea 4:6 'Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft'. Het is mijn verlangen aan die kennisvergroting van hoofd, hart en handen dienstbaar te mogen zijn in deze tijd van religieus analfabetisme. Het is ook mijn verlangen om als gemeente van Christus dienend en getuigend in onze samenleving te staan en oog, oor en hart te hebben voor die mensen die God op onze weg plaatst.